



Wandelen in stilte

▶ Verkeersborden rond Montfoort wijzen stoer richting het 'stadscentrum'. Toch lijkt stad wat overdreven. Verdwalen in Montfoort is een hele kunst. Maar historisch gezien hebben de Montfoorters wel gelijk. In 1328 kreeg het plaatsje stadsrechten van de Bisschop van Utrecht. Op een strategische plek aan de Hollandse IJssel had het bisdom een versterkte burcht gebouwd, die uitgroeide tot een handelsplaats.

Vesting Montfoort

De stadsplattegrond en een aantal monumenten herinneren aan het bewogen verleden. Zo komen de meeste bezoekers Montfoort binnen via de IJsselpoort. Dit is de laatste van de oorspronkelijk vier stadspoorten. De stadsgracht is grotendeels intact gebleven en ook delen van de vestingmuur staan nog overeind. Van het kasteel rest alleen de voorburcht. De grote blikvanger is de St. Janskerk, een kruiskerk uit de 15e eeuw. Wie goed naar de kerktoren kijkt, ziet dat er stuk ontbreekt. De toren was oorspronkelijk veel hoger. Op de vierkante onderbouw stonden twee achthoekige geledingen en een torenspits. Toen de toren in de 19e eeuw begon te verzakken, besloot men de twee geledingen eruit te lichten. Vandaar het gedrongen karakter van de toren.

Tiendweg met hindernissen

De **Tiendweg (1)** door Polder Heeswijk is een dichtbegroeid pad, geflankeerd door



Van het kasteel van Montfoort rest alleen de voorburcht (foto Gerard Op het Veld)

afwisselende houtbegroeiing. Eenden vliegen verschrikt op als er een wandelaar aankomt. Diezelfde wandelaar stuit vaak op afgesloten hekken, die soms alleen via een houten overstap zijn te passeren. Het pad is lastig begaanbaar, maar wel zeer de moeite waard door het weidse uitzicht, de bloemrijke slootoevers en vooral de overheersende stilte. Om de weidevogels niet te verstoren zijn deze polders officieel uitgeroepen tot stiltegebied.

De Heeswijkse Molenvliet voerde overtollig water uit de polder af naar de Hollandse IJssel. Aan de vliet heeft een molen gestaan en later een gemaal. Nu resten alleen nog de achthoekige **fundamenten (2)**. Van alle veertig poldermolens die ooit in de Lopikerwaard draaiden, is er nog slechts één over: een wipmolen bij Cabauw.

Van karrenspoor naar wandelpad

Tiendwegen waren oorspronkelijk kleine karrensporen die dwars door de weilanden liepen. De tiendweg in de Polder Heeswijk dateert van de tijd van de ontginningen. Een hogere

gelegen kleirug langs de Hollandse IJssel heeft als ontginningsbasis gediend. Kolonisten kregen van de landheer toestemming om lange kavels uit te zetten in het achterland.

Halverwege de polder legde men dwars op de kavelrichting een tiendweg aan, zodat de percelen ook via een andere weg ontsloten waren. De tiendwegen vormen nu de mooiste wan-

del- en fietspaden van het Groene Hart. De naam tiendweg is mogelijk afkomstig van de tienden, de 10% van de landbouwopbrengst die de rentmeester langs deze weg inde.

Weidevogels en fruitbomen

Het bebouwingslint **Blokland (3)** was de ontginningsbasis voor de gelijknamige polder. De boerderijen staan vrijwel allemaal ten zuiden van de weg op de kop van de kavels. Staatsbosbeheer heeft in de polders Broek en Blokland 110 ha. graslandreservaat in beheer. Beide polders hebben een eigen waterhuishouding, zodat het grondwater op een hoog niveau kan worden gehouden. Dat garandeert een gevarieerde en voedselrijke begroeiing voor weidevogels. Bij veel boerderijen ligt een kleine hoogstamboomgaard. Fruitbomen zijn schaars in het Groene Hart, want een veenbodem is niet geschikt voor fruitteelt. In dit gebied heeft de Hollandse IJssel echter eeuwenlang bij overstromingen rivierklei afgezet. Daardoor is de bodem stevig en vruchtbaar genoeg voor fruitteelt. Het landschap biedt een schilderachtig tableau van boerderijen met oude fruitbomen, knotwilgen, moestuinen en hooibergen.

Kaasboerderij

Kaasliefebbers moeten zeker boerderij **Doruvael (4)** bezoeken. De familie Vlooswijk maakt volgens eigen recept een exclusieve roodschimmelkaas. In de boerderijwinkel is een groot assortiment streekeigen producten te koop. De naam van de boerderij behoeft enige uitleg. Boer Vlooswijk is door een ruilverkaveling in Blokland terechtgekomen, waar ze hun bedrijf op één aaneengesloten kavel konden voorzetten. Vandaar de naam: **DOOR** Ruilverkaveling **VA**n **EL**ders.

Stevige wandelschoenen

Het pad is op sommige plaatsen lastig begaanbaar. Daardoor is het noodzakelijk om met stevige schoenen op pad te gaan.

- Afstand:**
8 km - 2 uur
- Markering:**
ANWB-bordjes en rood-geel-rode stickers
- Bereikbaarheid:**
buslijn 104 van station Woerden naar Montfoort
- Parkeren:**
centrum van Montfoort en sportpark
- Horeca:**
Het Oude Stadhuis, Hoogstraat 36 en Kasteel Montfoort, Kasteelplein 1 in het centrum van Montfoort; Kaasboerderij Doruvael in Blokland

